

# KRISTUS KATOLSKA KONUNGENS FÖRSAMLING



Magasin våren och sommaren 2019 - "Rex Misericordiae"



# Innehåll

Påskens gudstjänster	3
Kyrkoherden har ordet -mycket att åtgärda, många glädjeämnen	4
Rebecca och David -biträdande rektorer på katolska skolan	6
Nya sakristian imponerar - Biskopen: Den har en engelsk touch	8
Marcin ny rektor på folkhögskolan - Jag vill stärka den katolska profilen!	10
Skämtaren Filippo Neri - helgonet som tog kardinalens hund	12
En förstkommunion 1944 - Kerstin Pernheim berättar	15
Suats mat -efter fastan blir det påsk och fest!	16
Infört i kyrkoböckerna	18



# Kontakta oss

## Hemsida

[www.kristuskonungen.se](http://www.kristuskonungen.se)

## Pastorsexpeditionen

Parkgatan 14  
411 38 Göteborg

## Personal

**Kanslist:** Olga Urbanska  
tel: 031 711 92 64  
[exp@kristuskonungen.se](mailto:exp@kristuskonungen.se)

**Organist:** Samuel Eriksson  
tel: 0707 35 13 21  
[samuel.eriksson@kristuskonungen.se](mailto:samuel.eriksson@kristuskonungen.se)

**Församlingsassistent:** Birgitta Gelotte  
tel: 0704 08 87 24  
[birgitta.gelotte@kristuskonungen.se](mailto:birgitta.gelotte@kristuskonungen.se)

## Präster och diakoner

**Kyrkoherde:** Tobias Unnerstål  
tel: 031 711 92 64  
[kyrkoherde@kristuskonungen.se](mailto:kyrkoherde@kristuskonungen.se)

**Kaplan:** Håkan Jerrhage  
tel: 0763 48 80 58

**Sjukhuspräst:** Jerzy Dudek  
tel: 0702 01 58 15

**Diakon:** Tomislav Knezevic  
tel: 0731 02 58 55



# GUDSTJÄNSTER

## PÅSK

# 2019



### KRISTUS KONUNGEN

TORSDAG 18 APRIL  
SKÄRTORSDAGEN

18.00 Mässa

FREDAG 19 APRIL  
LÅNGFREDAGEN

09.00 Läsningsgudstjänst  
och Laudes

11.00 Korsvägsandakt för barn

15.00 Korsets liturgi

17.30 Gudstjänst, maronitisk

19.00 Gudstjänst, polska

LÖRDAG 20 APRIL  
PÅSKAFTON

09.00 Läsningsgudstjänst  
och Laudes

11.00 & 15.00

Matvälsignelse, polska

13.00 Matvälsignelse, slovenska

16.00 Matvälsignelse, kroatiska

18.30 Påskvaka på spanska  
i Övre salen

21.00 Påskvaka

SÖNDAG 21 APRIL  
PÅSKDAGEN

09.15 Mässa, latin (1962)

11.00 Högmässa

13.00 Mässa på polska

14.30 Maronitisk mässa

16.00 Mässa på kroatiska

...

...

18.00 Mässa

19.00 Mässa på engelska

MÅNDAG 22 APRIL  
ANNANDAG PÅSK

11.00 Mässa, latin (1962)

13.00 Mässa, polska

16.00 Mässa, slovenska

18.00 Mässa

### ANNEDALS- KYRKAN

SKÄRTORSDAGEN

18.00 Mässa med fottvagning,  
kaldeisk

LÅNGFREDAGEN

18.00 Korsets liturgi, kaldeisk

PÅSKAFTON

18:00 Påskvaka, kaldeisk

PÅSKDAGEN

13:00 Högmässa, kaldeisk

### JOHANNES- GÅRDEN

SKÄRTORSDAGEN

19.00 Mässa

LÅNGFREDAGEN

15.00 Korsets liturgi

PÅSKAFTON

21.00 Påskvaka

PÅSKDAGEN

10.00 Mässa

ANNANDAG PÅSK

10.00 Mässa

### S:T JOSEFS KAPELL

SKÄRTORSDAGEN

18.00 Mässa, på spanska

LÅNGFREDAGEN

14.00 Korsets liturgi  
på spanska

22.00 Påskvaka på spanska

PÅSKDAGEN

10.30 Mässa på spanska

17.00 Mässa på italienska

ANNANDAG PÅSK

10.30 Mässa på spanska

# Kyrkoherden har ordet

## Mycket att åtgärda, många glädjeämnen ...

Visst finns det en del förtret med i bilden när dagsläget för församlingens vidkommande presenteras. Ekonomin hade kunnat vara bättre, till exempel. Och rättor härjar i omgivningarna. Men det senare ska åtminstone tämligen omgående åtgärdas. Och så finns det så mycket annat att glädja sig över. Ny kaplan finns på plats från augusti, ett nytt PEK-råd är taggat och redo, basaren gör kanske comeback om än i annan kostym – och sent i höst blir det stor mässa i Vasakyrkan med kardinalen och folkhögskolans nya kör!

Ni minns nog hur det var förra året. Byggnadsställningar med i vinden smattrande inplastning avskärmade delvis huvudentrén till kyrkan medan restaureringen av fasaden fortskred. Kyrkoherde Tobis Unnerstål understryker dock, nu som då, att denna omfattande insats var allt annat än något som planerats. Tvärtom kan första etappen av fasadarbetet vid tornet och entrén som försiggick förra året karaktäriseras som en panikåtgärd – utlöst av upptäckten av faktiska förhållanden.

### Fortsättningen öppen fråga

- Det var en murare som besiktigade fasaden och kom med den chockerande rapporten att många stenar högt upp de facto satt lösa, berättar fader Tobias. Ställningarna kom upp som skydd för kyrkobesökare och förbipasserande med bara en dags varsel!

Fram emot senhösten avslutades emellertid arbetet och ställningarna plockades ned. Etapp ett av den nödvändiga fasadrestaureringen var därmed i hamn. Huruvida det i det närmaste blir något av etapp två och etapp tre är i skrivande stund en öppen fråga. Den fromma förhoppningen var att stiftet skulle

bevilja erforderliga medel. Så blev det inte. Stiftet stöttade inte med så mycket som var förväntat utan nöjde sig med en fjärdedel av det tilltänkta beloppet, vilket innebär svårigheter med

finansieringen av fortsatt fasadarbete. Dessutom är det mycket annat som måste åtgärdas. Utbytet av de gamla elledningarna från 1938 har dragit ut på tiden, bland annat på grund av sjukdom, men ska förhoppningsvis vara genomfört under innevarande vår. Rättor har blivit ett problem i praktiskt taget hela Göteborg sedan man tagit sig för att gräva upp staden och området kring vår kyrka utgör dessvärre inget undantag. Det för med sig att vi nödgas bygga en ny sopstation.

- Diskret bakom församlingshemmet och småskaligt, så att vi slipper söka bygglov, säger kyrkoherden. Alla i kvarteret har byggt in sina sopor och då kommer rättorna naturligtvis över hit. En sopstation är helt enkelt nödvändig. Dessutom måste vi bli bättre på att sortera. Vi har börjat titta närmare på detta och genomfört de första leden av planen.

### Nöjd med ny konstellation

Fasad, elledningar och rättor. Mycket ska åtgärdas. Och så hoppas fader Tobias och naturligtvis även vi andra att det ska gå att göra något åt den många gånger närmast obefintliga ventilationen inne i kyrkan.

- Söndagar finns det bara lite luft kvar till och med högmässan, konstaterar fader Tobias. Sedan känns det som den är slut. Det är särskilt jobbigt för alla som tjänstgör. Präster, diakoner och



ministranter, textläsare, organist och sångare. Men åtgärdandet av den dåliga ventilationen ligger förmodligen ändå på framtiden - av ekonomiska skäl.

Som om det inte vore nog med det materiella dök det föregående år även upp problem med den andliga bemanningen. Fader Björn Göransson förflyttades hastigt och lustigt till Luleå och medan Stockholms dekanat har god tillgång på präster är det avsevärt glesare i leden på västkusten.

Men allt är förstås inte bara bekymmer. Det finns många glädjeämnen också. Fader Joakim Breding, som efter prästvigningen 2018 firade sin första mässa i Kristus Konungens församling den 13 juni förra



Fader Joakim Breding  
- kaplan på ingång

sommaren, blir ny kaplan från mitten av augusti.

-Han har varit stationerad i Stockholm och firar sin avslutande mässa i Eugenia den 15 augusti, säger fader Tobias. Sedan kommer han hit.

Halva PEK-rådet, det vill säga pastoral- och

ekonomirådet, är utbytt efter valet och kyrkoherden är uppenbart mycket nöjd med den nya konstellationen, vilken med iver och entusiasm tagit sig an flera nya och utmanande uppgifter. Till dessa hör utformandet av firandet av vår patronatsdag, Kristus Konungens Dag, vilken i år infaller söndagen den 24 november och möjligen kan föra med sig att en eller annan del av den gamla basaren gör comeback, men då endast på själva söndagen. Rådet ställer sig även bakom en etablering i Göteborg och vår församling av Gemenskap i Kristet Liv, GKL, vilken är en världsvid andlig gemenskap för lekfolk med Ignatius av Loyolas andliga övningar som grund och öppen för män och kvinnor i alla åldrar och med olika yrken och bakgrunder. Rörelsen finns i 72 länder inkluderande alla världsdelar och kom 2013 till Stockholm. Där finns idag sju grupper med St Eugenia

som bas, i Jönköping finns en och minst en, kanske flera, är på väg att starta i Göteborg.

## Gott samarbete med folkhögskolan

SUK Väst, Sverige Unga Katoliker, har ny styrelse med Alexander Svensson som ordförande och planerar flera aktiviteter under året. Konfirmandundervisningen är igång liksom undervisningen av barn från sex års ålder upp till sjunde klass. Studiecirkeln kring trappistmunken och författaren Thomas Merton fortsätter och visst intresse har aviserats för fler cirklar med fokus på bibeln, evangelierna och även Gamla testamentets profeter. En ny grupp unga vuxna katoliker samlas numera varannan vecka efter kvällsmässan och kyrkoherden lovordar också det mycket goda samarbetet med St Elisabets Katolska Folkhögskola, vilken bland annat resulterat i en alldeles unik kyrkomusikerutbildning under Ulf Samuelssons och Samuel Erikssons eminenta ledning samt Emanuel Sennerstrands distansbibelkurs Studium Biblicum. Utbildningstillfällen arrangeras avseende stiftets beredningsplan mot sexuella övergrepp på barn.

- Detta inte minst för att visa att vi tar orhörd allvarligt på frågan, säger fader Tobias. Kyrkan ska vara den allra tryggaste platsen för alla och naturligtvis i synnerhet för barnen.

Sista söndagen i april, den 28:e, är det församlingsmöte med många intressanta och engagerande frågor på programmet samt en myckenhet av information. Och den 23 november kommer vår kardinal Anders Arborelius till Göteborg för att fira stor och högtidlig mässa med oss i Vasakyrkan kl 16.00. Då ska även relikerna hämtade från Pisa i sommar överlämnas och folkhögskolans nya kör Capella Sankta Elisabet sjunger sin första mässa ackompanjerad av tidsenliga renässans-instrument. Med andra ord händer det en hel del i vår församling och vi har mycket att se fram emot - fasader, penningbekymmer och rättor till trots.

Av: Lars Brander



# Rebecca och David

## - biträdande rektorer på Katolska skolan

Teamwork är kodord och ledstjärna när Katolska skolans rektor Michele Pestalozzi från och med höstterminen föregående år backas upp av två biträdande rektorer. Rebecca Ryberg och David Lyche har tagit sig an uppgiften med liv och lust och är båda fyllda av visioner inför styrandet av skolans utveckling. Det bådar gott för framtiden.

Att Katolska skolan i Göteborg haft tuffa tider har väl knappast kunnat undgå någon. Skolinspektionen hade som bekant ett och annat att erinra vid sin första inspektion förra året och klimatet har hårdnat betydligt för allt som faller inom ramarna för epitetet religiös friskola. Men blåser hårda vindar gäller det att förstärka hus och murar. Så har nu skett. Skolan har fått två biträdande rektorer, som tillsammans med rektor Michele Pestalozzi bildar ett kraftfullt ledarskap - och entusiasmen hos Rebecca Ryberg och David Lyche går det inte att ta fel på.

### Gick själv i friskola

- Jag är på intet sätt gudasänd, säger David och skrattar. Men jag kände faktiskt ett slags kall inför den här uppgiften. Det är mer holistiskt än

att, så att säga, bara gå till ett arbete. Skolan har ett perspektiv och en värdegrund som jag delar - fastän jag inte är katolik.

Han tillhör Svenska kyrkan, är 33 år, gift, trebarnsfar och efter en tid i den relativa närortsförskingringen, om uttrycket tilläts, vederbörligen återförd till uppväxtorten Hisings-Backa. David gick själv i "religiös friskola", Vasaskolan och LM Engström närmare bestämt, läste historia och samhällskunskap vid universitetet och utbildade sig till gymnasielärare, men hann egentligen aldrig börja undervisa innan han

headhuntades av en rektor för en ny stödenhet vid en Göteborgsskola.

- Det var för elever med speciella behov och vi var tre i teamet från början, men de andra slutade medan jag fortsatte att ansvara för enheten under ett antal år, berättar David. Det handlade om att bygga upp och inkludera ur tre aspekter, rumsligt, innehållsmässigt och socialt.

Många av dessa erfarenheter har David kunnat ta med sig till Katolska skolan och han ser en större mening med att han hamnat just

här och i den livssituation han befinner sig i. Det är de svåraste och stökigaste eleverna som behöver den mest utbildade och kompetenta personalen och det



David Lyche på plats på Katolska Skolan.

är här man nu gör särskilt stora insatser för att på sikt komma tillrätta med problemen.

## Till Sverige 2004

Amerikanskan Rebecca Ryberg drivs av motsvarande övertygelse, men har en helt annan bakgrund. Hon är född i "the american heartland", delstaten Iowa i USA, för 44 år sedan i en fembarnsfamilj och gick själv i katolsk skola, där hennes farfar för övrigt varit musik- och engelskalärare. Rebecca utbildade sig till lärare och flyttade vid tillträddandet av första tjänsten till Houston i Texas, där hon under tre år undervisade på gymnasienivå i engelska. Sedan blev det Washington DC för en tid innan hon återvände till Texas, men denna gång en skola i Dallas – och så var turen till sist kommen till Sverige.

-Min man är svensk, förklarar Rebecca. Han är från Alingsås. Vi hade bildat familj, vi hade barn och vi insåg att om vi någonsin skulle flytta dit så fick det ske nu. Vi damp ner i Sverige två dagar före jul 2004. Ett par veckor senare började jag på SFI. Det var rätt tufft. Lektioner fyra dagar i veckan, åtta timmar varje dag. Men jag lärde mig fort.

Det märks. Rebecca talar utmärkt svenska. Med en liten "american accent" som extra twist. Familjen hade slagit sig ned i makens Jonas hemstad Alingsås och Rebecca började med att vikariera inom förskolan, vilket ytterligare bättrade på svenskan. Att prata med barn är att lära sig språket från grunden. När hon väl fått sin lärarbehörighet för svenskt skolväsende fick

Rebecca 2010 anställning vid International School i Borås, där hon blev kvar till och med vårterminen

2018 – de sista tre åren mer i andra roller än den som lärare, bland annat med ansvar för betygsättning och stöd till elever som halkat efter.

Det kan väl tilläggas att sagda institution på det senare haft 100 % behörighet till gymnasiet. Rebecca är IGCSE certifierad och har jobbat som akademisk koordinator och inte minst som specialist på undervisning i engelska vid inalles 36 skolor runt om i Sverige.

Hon är med andra ord väl meriterad och taggad inför uppgiften att ta sig an de akademiska detaljerna och utveckla lärare vid Katolska skolan alltmedan kollegan David främst fokuserar på inkluderingen och elevhälsan. Fast några vattentäta skott mellan de olika momenten finns naturligtvis inte. Teamwork är kärnan i strategin. Och teamet är Rebecca, David – samt förstas rektor Michele Pestalozzi.

- Vi hänger ihop och jobbar bra tillsammans, säger Rebecca, som för övrigt alltså har Alingsås som bas för sig själv och familjen, maken och sönerna Gabriel, 16, och Elijah, 11, pendlar till jobbet och tycker det fungerar rätt väl.

- Michele har en inbjudande ledarstil, menar David. Rebecca och jag får ta plats. Och grunden är det goda samtalet.



Rebecca Ryberg, ny biträdande rektor.

text: Lars Brander  
Foto: Miranda Brander

# Nya sakristian imponerar

## Biskopen: Den har en engelsk touch

Kyrkans sakristia erhöll sistlidna höst ett ansiktslyft. Minst sagt. Det började med nytt golv och kort härefter förnyades även skåp, bordskonstruktioner och vissa inventarier. Som kronan på verkat gjorde biskopen entré för att välsigna det uppgraderade och tillika mycket imponerande slutresultatet.

Det senare skedde den 26 augusti förra året då biskopen, ers eminens kardinal Anders Arborelius, var på besök i vår församling för att konfirmera 24 ungdomar. I slutet av den högtidliga mässan kallades upphovsmännen bakom sakristians förvandling, Gabriel Danielsson som ritat och Piotr Chelmecki som ansvarat för snickrandet, fram för



Den 26 augusti 2018 välsignade kardinalen den nyinredda sakristian.

att tilldelas Stockholms katolska stifts förtjänstmedalj och efteråt välsignade biskopen det uppfräschade rummet i närvaro av de båda nämnda samt präster, diakon, ministranter och en representant för

kyrkorådet. Gott om plats har det nämligen också blivit. Men det som imponerar allra mest är förstås ändå det estetiska, de vackra träarbetena och de funktionella förvaringslösningarna.

-Materialet är i första hand ek och flammande ek, som är en mer skiftande variant, samt valnöt i detaljerna, berättar designansvarande Gabriel Danielsson. Teak visade sig vara för dyrt, likaså mahogny och efter moget övervägande hamnade vi till sist på ek, som är ett mycket bra material. Ett handfat, som jag själv är mycket förtjust i, är i onyx.



Snickaren, Piotr Chelmecki, glad att äntligen få installera de vackra möblerna.





I de många vackra detaljerna kan man se designerns och snickarens stora omtanke och hårda arbete.

Arbetet med ritandet skedde i etapper. Gabriel, som studerar till arkitekt, gjorde ett första utkast i samband med ett studieuppehåll. Detta fick sedan utgöra underlag för ett försök till upphandling med en italiensk firma, som dock aldrig fördes i hamn. Men arbetet fortskred och kontakter togs med Piotr Chelmecki. Gabriel gjorde vissa justeringar och tillägg och arbetet kom så småningom igång. Vissa smärre ändringar gjordes parallellt med snickrandet och installationerna.



I vitrinskåpen förvaras de vackraste föremålen - såsom kalkar, monstranser, patenor ...

-Jag har inspirerats inte minst av de redan befintliga möblerna, tre bastanta fåtöljer som härrör från kyrkans invigning och tillverkades samtidigt som bänkarna på 1930-talet, säger Gabriel Danielsson. Det finns detaljer i dessa, kors och rosetter bland annat, som går igen i skåpen för att ge ett enhetligt intryck. En annan utgångspunkt var att skapa något tidlöst. Eller, som kyrkoherden uttryckte saken, ”något som står i 100 år”.

Det återstår för framtida generationer att se om det blev så. Här i vår egen tid är i varje fall alla involverade mer än nöjda och även biskopen uttryckte efter välsignelseakten sitt gillande, visade stort intresse och anmärkte att stilen hade en



Det stora skåpet rymmer liturgiska böcker och sådana plagg som bäst förvaras liggande i lådor.

”engelsk touch”.

-Det är mycket möjligt att det är så, säger Gabriel. Men det är i sådana fall inte medvetet.

Nu är han liksom Piotr Chelmecki för sitt arbete tilldelad Stockholms Katolska Stifts förtjänstmedalj med benediktinerordens inskription ”Ora et Labora”, Bed och Arbeta. Säkert omtumlande och överväldigande för dem båda. Men naturligtvis mycket välförtjänt.

Text: Lars Brander  
Foto: Miranda Brander,  
och Fader Mladen Vuk

# Marcin ny rektor på folkhögskolan

## - Jag vill stärka den katolska profilen!

Ny rektor för St Elisabets Folkhögskola är 38-åriga Marcin Szklarski, som formats för uppgiften på plats under närmare tretton års tid. Nu tar han över stafettpipen efter mentorn och företrädaren Mario Ognissanti. Ambitionen är bland annat att satsa hårt på språk och så småningom matematik – samt stärka den katolska profilen.

Det senare har till en del redan skett. Sedan höstterminen 2018 tillhandahåller folkhögskolan bibelkursen Studium Biblicum, som löper på halvfart över ett år. Lärare är den eminent kunnige Emanuel Setterstrand. Kursen har varit mycket populär, redan har den hunnit samla trettioålet deltagare och Marcin meddelar som den gode administratör och koordinatör han är att ansökningstiden inför höstterminen löper under våren 2019 fram till den 15 maj.

### Visioner finns

- Profilen är viktig, understryker den nytilträdde rektorn. Språkdelen ligger mig också varmt om hjärtat med Språkspåret, inkluderande kurser på gymnasienivå i spanska, engelska och italienska som efter ett års studier ska ge behörighet att söka till högskolan, samt en i vardande blivande distanskurs i litteratur. Utöver

Allmän kurs för gymnasiekompetens och det oerhört populära Vidgade vyer finns nu även en kurs för kyrkomusiker och vi håller på att bilda en professionell kör.

- Det är klart att det finns visioner, fortsätter Marcin. Exempelvis vill jag på sikt satsa lika hårt på matematiken som vi har gjort på språk. Men skolan har vuxit extremt mycket de senaste tre åren och vi har till och med dubblat antalet deltagarveckor. Nu befäster vi först och främst våra landvinningar och stärker och utvecklar de färdigheter vi har.



Marcin Szklarski har många framtidsplaner.

Marcin Szklarski, som för övrigt är gift sedan 2012 med sin spanska hustru Marta och far till tre söner, Mattias, Marcos och Maximilian, är född 1981 i Wrocław – Breslau på tyska – under en politiskt orolig tid, då det rådde krigstillstånd i landet. Föräldrarna var aktiva i Solidaritet och 1986 tvingades familjen fly. Då mammans bror var bosatt i Sverige blev det här de hamnade och det var här Marcin fick hela sin skolgång.

### Fler och fler uppgifter

Man flyttade från Eskilstuna till Upplands Väsby och rotade sig så småningom i Linköping, där fadern var verksam vid högskolan och Marcin engagerade sig i församlingen och ministrerade i katolska kyrkan tillsammans med sin syster. Lärarprogrammet läste han under fem år i Växjö



och sedan tog han sikte på antingen Stockholm eller Göteborg. Det blev det senare i och med att Marcin sökte och fick anställning på St Elisabets Folkhögskola.

- Pappa hade jobbat på Skarpnäcks folkhögskola och tyckte om skolformen och modellen. Han rådde mig att söka. Jag kom hit på anställningsintervju för Mario och det klickade direkt mellan oss. Så jag fick jobbet – och sedan dess har det rullat på.

I augusti är det tretton år sedan. Marcin började som lärare i engelska på halvtid. Rätt snart blev det heltid och religionskunskap tillkom. 2010 blev han studiekoordinator med ansvar för bland annat antagning och registrering, fler och fler uppgifter tillkom och när skolan från den 1 januari 2016 blev självständig avancerade Marcin till biträdande rektor. Nu, efter tretton utvecklande och formande år, är han rektor. Mario Ognissanti är visserligen kvar som rektor emeritus på halvtid, men själva rektorstjänsten har Marcin tagit över och han har stora planer för framtiden och skolans utveckling. Katolsk profilering, satsning på språk och matematik, bibellinje, kör och musiklinje samt utveckling av distansundervisningen.

- De digitala förutsättningarna finns, menar Marcin Szklarski. Nu gäller det bara att finslipa detaljerna.

text: Lars Brander  
foto: Miranda Brander



**Studium  
Biblicum**  
katolsk  
bibelskola

- för dig som längtar efter  
katolsk bibelfördjupning.

**Kursstart 19 augusti 2019**

- Två terminer halvfart distans
- Fyra kurshelger i Göteborg
- Studieresa till Heliga landet

**Kursansvarig:**  
Emanuel Sennerstrand  
emanuel.sennerstrand@elisabet.se  
070 27 16 048

**Mer info och anmälan**  
Svar på alla frågor, och  
anmälan finns på hemsidan.  
Ansökan senast 15 maj.

[www.elisabet.se](http://www.elisabet.se)

 **S:ta Elisabets Folkhögskola**

## Några snabba fakta om folkhögskolan

S:ta Elisabets Katolska Folkhögskola i Göteborg startade 1997 som en filial till St Birgittas Folkhögskola i Stockholm. 1 januari 2016 blev den en självständig enhet med Mario Ognissanti som rektor och Marcin Szklarski som biträdande rektor. Nu har den senare tagit över ledningen. Idag finns inalles omkring 400 deltagare registrerade för olika kurser på olika nivåer. Det som erbjuds är följande:

### Allmän kurs

För behörighet till högskola och yrkeshögskola.

### Vidgade vyer

Deltidskurser för daglediga.

### Språkspåret

Italienska, spanska och engelska på distans.

### Studium Biblicum

Katolsk bibelkurs på deldistans.

### Studium Musicum

Kyrkomusikerutbildning på deldistans

### Svenska för kroater

Kvällskurs med för närvarande fyrtio deltagare.

### Etikforum

Fristående föreläsningar

### Vägar till litteraturen

Kommande distanskurs i litteratur

Ansökningstiden avseende kommande hösttermin går ut 15 maj 2019.

# Skämtaren Filippo Neri

## - helgonet som tog kardinalens hund

Han har kallats Roms tredje apostel – efter Petrus och Paulus – och visst är helgonet Filippo Neri intimt förknippad med och knuten till Den eviga staden. Det var här han levde och verkade, bland de fattiga på gatorna och i de smutsiga gränderna, alltid med glimten i ögat och humorn som vapen, med Jesus som riktmärke och kärleken till människorna som bränsle, det var här han grundade Heliga Treenighetens Brödraskap som blev början till oratorianernas kongregation och det var här han dog medan han välsignade sina bröder. Charmige Filippo var älskad redan under sin livstid. Det har han förblivit. Och det är klart, vem kan motstå ett helgon som tar sig för att snatta kardinalens lilla hund...?

Bakgrunden var – sannolikt - denna: Filippo stod inte på särskilt god fot med en kardinal vid namn Sforza di Santa Fiora, vilken uppges ha varit en illasinnad figur som höll sina präster och sitt fotfolk i underkuvande strama tyglar. Somliga av prästerna samt ett antal tjänare sökte sig i stället till Philippos brödraskap och detta förbättrade knappast stämningen mellan de båda kontrahenterna. Men kardinalen hade en hund. Och Filippo hade humor. Och så gick det som det gick.

### Alternativa versioner

Filippo Neri tog sig nämligen för att stjäla hunden. Ett litet practical joke syftande till att göra den sturske kardinalen åtminstone aningen mera ödmjuk. Och mycket riktigt, kardinalen kom så att säga med mössan i hand och bad att få tillbaka sin jycke. Det skulle han naturligtvis få. Problemet var bara att hunden vägrade. Den ville stanna hos den milde, gode och levnadsglade Filippo Neri. Och den fordom så högdragne och kaxige Sforza fick med böjt huvud ensam gå hem.



Den helige Filippo avbildad med hunden Capriccio - namnet betyder "spratt".

Ikon: Br. Robert Lenz, OFM.

Så kan det gå. Det finns ett antal alternativa versioner av anekdoten. Enligt en var det en ung man vid namn Tarucci som tog med sig hunden lystrande till namnet Capriccio till Filippo och brödraskapet. Enligt en annan var det i själva verket kardinalen som kom på besök och då passade vovven på att så att säga hoppa av. Hur som helst blev den mycket tillgiven och Filippo värdesatte sin nyfunne vän högt, inte minst för att den hjälpte honom i hans förkunnelse och prästerliga gärning. Sedan han hört bikt blev boten nämligen inte sällan att rasta, vårda och ta hand om Capriccio ...

### Kallelse och Rom

Filippo Neri var född den 21 juli 1515 i Florens och son till juristen Francesco di Neri och dennes adliga maka Lucrezia da Mosciano. Han fick sin grundläggande bildning och fostran hos dominikanerna i klostret San Marco i Florens och skickades 18 år gammal till sin förmögne farbror, handelsmannen Romolo i San Germano vid foten av Monte Cassino, för en framtid i affärsvärlden.



Men Gud hade andra planer. Filippo följde lydigt den plötsliga och oväntade kallelsen och flyttade till Rom för att studera teologi och filosofi.

Bilden av Rom vid denna tid är mycket komplex. Staden var tvivelsutan främst i världen som konstnärligt centrum och konsten hade naturligtvis ofta sakrala inslag. Påven Julius II hade 1506 anställt arkitekten Donato Bramante för att påbörja uppförandet av den nya St Peterskyrkan på samma plats som den gamla Petersbasilikan år 326 byggts och där kejsaren Nero en gång haft sitt Circo Vaticano. Projektet tog 120 år att genomföra och St Peterskyrkan invigdes

1626 av påve Urban VIII. Föregångaren Julius lade även grundstenen till Vatikanmuseet genom att ställa ut antika skulpturer till allmänhetens förnöjelse och han var beskyddare åt Michelangelo och Rafael. Den senare fick uppdraget att utföra fresken "Skolan i Aten" i rummet Stanza della Segnatura i Vatikanens pävliga palats, den förre att smycka Sixtinska kapellet tak. Konsten stod högt i kurs och högrenässansen blomstrade, men ur andra aspekter var Rom allt annat än en välmående stad.

Fattigdomen var utbredd och fromheten lyste många gånger med sin frånvaro. Många kyrkor blev till ruiner där ingen firade mässan, medan kyrkoherdarna renoverade sina hus och skodde sig på det allmännas bekostnad. Tron och det kristna livet stod på undantag. Det var här, bland de allra fattigaste, Filippo Neri bestämde sig för att vara och verka.

### Glimten i ögat

Metodiken var lika genial som enkel. Filippo drog helt enkelt genom stadens gator och gränder och slog sig i slang med folk. Han var trevlig och han var

rolig. Han hade en fantastisk humor och han var inte rädd för att använda den.

- Ett glädjefyllt hjärta är lättare att hela än ett nedslaget, löd motiveringen.

Han verkade bland de allra fattigaste och sjuka och inte minst bland de prostituerade. Han brydde sig om alla och alla lyssnade på honom. Med brödraskapet som började bildas kring hans person gjorde han sjukbesök, delade ut mat åt de hungrande och vittnade på olika sätt genom sina ord och gärningar om Guds nåd och Jesu kärlek – alltid med

den där nästan lite okynniga glimten i ögat.

1548 grundade han tillsammans med sin biktfar Persiano Rossa Heliga Treenighetens Brödraskap – Santissima Trinita de Pellegrini e de Convalescenti - med främsta uppgift att tjäna alla fattiga pilgrimer som flockades i Rom, särskilt vid jubileumsåren, men också sjuka och hungrande och de som var för svaga för att arbeta. Man samlades för mässa och bön i kyrkan San Salvatore in Campo – och det var för övrigt här som Filippo Neri introducerade 40 timmars tillbedjan inför sakramentet.

Präst hade han egentligen aldrig tänkt sig att bli. Men Gud ville annorlunda och

den 23 maj 1551 prästvigdes han. Dessförinnan hade han varit med om en extraordinär och livsavgörande upplevelse. Filippo hade för vana att före nattens vila och bön dra sig undan till en kyrka eller ännu hellre ner i de gamla katakomberna. En natt därnere i mörkret fick han plötsligt se ett eldklot komma farande rakt emot honom. Av allt att döma gapade han av häpnad, för det for in genom hans mun och ned i hans bröst där det trängde in i hans hjärta. Elden var Guds kärlek och Filippo kände med bävan hur hjärtat svällde och växte tills han utmattad föll



Den helige Filippo med Guds kärleks eld brinnande i bröstet.

Konstnär okänd.

ihop på marken och ropade: "Herre, det räcker, det räcker! Jag klarar inte mer!"

## Aldrig tungsint

Dessa omtumlande upplevelser fick han leva med resten av livet. Filippo Neri var fylld av kärlek och vänstra sidan av hans bröst var alltid svullen, ibland lite mindre, ibland mer och allt emellanåt när han bad blev kärleken i hans hjärta så närvarande att han åter föll till marken och fick ropa till Gud att milda upplevelsen så att han inte skulle förgås och "dö av kärlek".

Denna smärtsamma nåd till trots blev Filippo aldrig tungsint eller allvarsam. Tvärtom. Han skämtade och skojade, berättade historier, drog vitsar och deltog i sällskapslekar och till och med dryckestävlingar. Han var oerhört folklig och påfallande folkkär. Människor strömmade till i stora mängder och Filippo firade förstås mässan och hörde bikt, men framför allt fanns han där för alla som ville lyssna och lära, han umgicks, läste högt och berättade, diskuterade och drog historier. Hans framträdanden, om man nu kan kalla evenemangen så, blev så populära att bröderna nödgades bygga en stor åhörarsal, ett "oratorium", och prästerna som hjälpte till började kallas "oratorianer" - vilket alltså blev begynnelsen till den katolska kongregationen Oratorianerna eller St Filippo Neri Oratorium, grundad av helgonet själv i Rom 1575 och med ordensregler fastställda av påven 1612.

Striktheten lyste dock med sin frånvaro så länge Filippo själv var med. Ordensbröderna åt tillsammans, firade mässan och gjorde gemensamma andliga övningar. Men några egentliga löften avkrävdes inte och ingen behövde ge upp sin eventuella egendom. Många präster ville emellertid vara med och påven fann för gott att ge orden en

egen kyrka, vilken dock visade sig vara både liten och fallfärdig. Filippo lät riva den och byggde en ny så att man skulle få plats. Och hela tiden fanns han där med kärleken brinnande i sitt bröst, för sina bröder och för alla som ville lyssna till honom.

## Drog sig tillbaka

Filippo Neri kallades redan under sin levnad för "det roliga helgonet" och hans rum där han både vilade och tog emot besök av en aldrig sinande ström människor benämndes "den kristna glädjens hem". Två år före sin död drog han sig delvis tillbaka till denna hemvist och han nöjde sig med att

fira mässan i sitt privata kapell. Anledningen var den allt smärtsammare men ändå så lyckliga kärlekselden i hans bröst. Ibland under mässan blev han så uppfylld av kärleken att han kollapsade och därför började man lämna honom ifred efter Agnus Dei, då kapellet tömdes och Filippo fortsatte firandet på egen hand i vad vi skulle kunna kalla för helig men säkert också mycket smärtsam extas.

Han dog på Corpus Christi den 25 maj 1595. Hela dagen hade han hört bikt och tagit emot besök. Han hade haft fullt upp och när klockan närmade sig midnatt och man skulle gå till sängs tillade han på sitt vanliga humoristiska sätt "och sist av allt ska jag

dö". Kort härefter drabbades han av en kraftfull stroke. Bröderna samlades runt hans säng och Filippo Neri välsignade dem med korsets tecken innan han somnade in. Han saligförklarades av påven Paulus V 1615 och kanoniserades av Gregorius XV 1622. Hans festdag firas den 26 maj och hans relikier, bland annat en del av hans så berömda hjärta, vördas i oratorianernas helgedom Santa Maria in Vallicella, även kallad Chiesa Nuova, vid den breda Corso Vittorio Emanuele i Rom.

Av: Lars Brander



"Sankt Filippo Neri i extas"

Gaetano Lapis, 1754



# En förstkommunion 1944

- Kerstin Pernheim berättar

Den 24 februari höll Kerstin Pernheim ett mycket uppskattat föredrag om sitt liv i vår församling. Här bjuder vi på ett litet smakprov - härliga bilder från en första kommunion i Kristus Konungen den 10 december 1944.

Kerstin Pernheims färgstarka person är nog välkänd för de allra flesta i församlingen, och visst känner man igen hennes leende uppsyn på bilderna?

Familjen Pernheim konverterade på våren -44, och nästföljande hösttermin fick familjens döttrar, Elisabeth och Kerstin, börja i skolsystrarnas skola på Karl Gustavsgatan. Där, i porten 1A, hade systrarna en lägenhet som rymde kloster, kapell, skola och internat. Eftersom systrarna Pernheim bodde så långt bort blev de så kallade "hembarn" och bodde hos systrarna i sovsal.

Kerstin har många kära minnen från sin tid som hembarn - varje morgon vaknade flickorna av att syster Deocara klappade i händerna och ropade "Lovad vare Jesus Kristus" - då skulle flickorna sätta sig käpprätta i sängen och svara "- i all evighet. Amen!" och om någon av flickorna snarkade om natten bar systrarna ut sängen - med sovande barn och allt - ur sovsalen



Elisabeth och Kerstin Pernheim.



I prästgården efter mottagen första kommunion, den 10 december 1944. Från vänster: Sonja Trönberg, Kerstin Pernheim, Elisabeth Pernheim, Moder Legadia, Ingeborg Liljeqvist, Cecilia Pobiega, Lillemor Kristina Andersson

så att de övriga fick sova gott!  
Morgonen den 10 december fick de ingen frukost, utan fastade från och med midnatt för att förbereda sig för sin första heliga kommunion. Men så blev den sena frukosten desto bättre - efter mässan serverades det smörgås och varm choklad i prästgården!

text: Birgitta Gelotte  
foto: privat arkiv.

# Suats mat

## - Efter långa fastan blir det påsk och fest

Fastan är något som Suat Akyol, husmor och kökschef på St:a Elisabets folkhögskola, tar på största allvar. Hon inledde redan i februari med den tre dagar långa och stentuffa Ninevefastan. Nu är hon mitt i den ordinarie fastan, som för Suats vidkommande varar fram till den ortodoxa påskan. Men då tar festen vid och det innebär bland annat massor av mat. Här delar hon generöst med sig av några av sina bästa recept. Bon appetit!

Katoliker fastar i allmänhet 40 dagar. Om man följer regelverket. Våra ortodoxa trosfränder lägger på ytterligare tio och hamnar således på 50. Den syrianska kristna traditionen som Suat Akyol tillhör har dessutom tre veckor i förväg den stränga Ninevefastan, som alltid varar från måndag till onsdagens mässa och är inspirerad av den fasta kungen av Nineve befallde sina undersåtar efter Jonas predikan, en omvändelsefasta som får Herren att avstå från sin straffdom och retar gallfeber på profeten. Han sitter på avstånd och betraktar vredgat den nyss så syndfulla staden och vreden späds på ytterligare när trädet Gud låtit växa upp för att ge honom skugga till råga på allt annat elände vissnar och dör.

Då svarar Herren den vredgade Jona och säger: "Du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ned något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden, där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster – och dessutom många djur."

Suat tillhör dem som vågar sig på Ninevefastan och varken äter eller dricker medan den varar.



Suat Akyol vet hur man fastar - och hur man firar påsk!

-Inte ens vatten, säger hon med ett skratt. Man undrar ibland vad det är man gett sig in på. Men det har gått bra och efter onsdagens mässa på morgonen kommer folk som har förberett mat, det blir knytkalas och vi bryter fastan med mat som är snäll mot magen, till exempel gröt, soppa, pannkakor och bakelser.

Den ordinarie fastan tar vid några veckor senare. Under denna äter man inget som härrör från djur med undantag för fisk, som kommer från vatten och välsignats av Jesus då han bespisade den väldiga människoskaran med fem kornbröd och två fiskar. Inte heller bryter man fastan för helgondagar och liknande, utan den varar hela vägen fram till efter påsknattens mässa.

-Då delar vi ut ägg i kyrkan, säger Suat. Alla får koka ägg, för det är en sådan viktig symbol i sammanhanget. Skalet är graven som öppnas, vitan kläderna och gulan sjäva Uppståndelsen, solen och Ljuset.

Och så är festen och påskfirandet igång. För, berättar Suat, vandrade man ofta runt bland släkt och vänner, firade och åt. Numera dukas vanligen påskbordet därhemma och det kan inkludera en stor mängd rätter, men här har vi valt ut fyra bland Suat Akyols favoriter:

## Lamm - en självklarhet på påskbordet

1 st lammstek på ca 2 kilo.

2 tsk timjan

3 vitlöksklyftor

1 röd pepparfrukt

Ett knippe hackad persilja

2 msk tomatpuré

Olivolja

Smör till stekning

Svartpeppar, salt

Gör så här: Blanda timjan, hackad vitlök, hackad pepparfrukt, persilja och tomatpuré till en marinad, som saltas och peppras och klappas in i köttet. Gör lite hål här och var och stoppa in blandningen. Ringla över olivolja och ställ kallt i minst ett dygn.

Lägg smör i en panna och bryn steken runt om. Lägg den i en form med lock eller folie över och stek i ugnen på 175 grader i minst två timmar. När den är klar skärs steken upp och serveras med ris eller bulgur, tzatziki och sallad.

## Kalkon - passar även till påsk

1 st färsk kalkon på ca 5 kilo.

150 g hackad högre

2 dl grovmalen bulgur

Ett knippe hackad persilja

2 turkisk stark paprika

2 msk tomatpuré

1 röd pepparfrukt

Salt, svartpeppar

Smör till stekning

Gör så här: Skölj kalkonen en dag i förväg och salta och peppra. Stek det hackade köttet och blanda i bulgur och de hackade grönsakerna samt tomatpurén. Salta och peppra och tillsätt eventuellt 1 dl vatten mot slutet om det behövs. Låt kallna. Fyll kalkonen med fyllningen och sy ihop. Blanda tomatpuré med timjan, salt och peppar och stryk på rejält över hela kalkonen. Bryn kalkonen runt om i stekpanna och lägg över den i en gryta med lock. Värm ugnen till 175 grader och sätt in grytan i c:a tre timmar. Ös allt emellanåt med smält smör. Servera med ris, tzatziki och en blandsallad.

## Ris- och köttfärskorvar

Färfjälster

1 msk salt, 1 citron

Fyllning:

6 dl grovmalen bulgur

1 kg nötfärs

1 msk salt

2 msk torkad malen mynta

1 tsk paprikakrydda

1 tsk kryddpeppar

Gör så här: Gör iordning korvfjälstren genom att kyla dem i saltat vattenbad med citronklyftor i ungefär en halvtimme. Härefter vänds de ut och in. Blanda ihop fyllningen i en bunke. Fjälstren delas i ungefär 3 decimeter långa längder, sköljs och fylls med fyllningen. Sjud korvarna i en djup kastrull på medelhög värme tills de är genomkokta och mjuka, vilket tar mellan en och två timmar. Man kan om man vill ha hela vitlöksklyftor i kokspadet under tillagningen och korvarna serveras varma med skyn bredvid.

## Klicha - kryddkakor

25 g jäst

3 ägg

250 g smör eller margarin

1 dl rapsolja

5 dl socker

1 msk bakpulver

1 msk vaniljsocker

1 ½ msk klichakrydda

2 dl mjölk - alternativt vatten

15 dl vetemjöl

Ägg till pensling

Gör så här: Smält smöret i en kastrull, tillsätt mjölk och värm till kroppstemperatur, dvs 37 grader. Häll över i en stor bunke. Tillsätt jästen och härefter socker, rapsolja, ägg, klichakrydda, vaniljsocker och bakpulver. Rör om och blanda ordentligt. Tillsätt vetemjölet och knåda en fin deg, som får jäsa en timme under duk. Kavla härefter ut den på bakkbordet och skär upp den i lämpliga bitar - eller varför inte använda några av de mer neutrala pepparkaksformarna från julen?

Lägg upp kakorna på plåt, låt dem jäsa i ytterligare en halv timme, pensla med ägg och grädda i nedre delen av ugnen i ungefär 10 minuter eller tills de fått en fin gyllenbrun färg. Ut med plåten och låt svalna.



# Infört i kyrkoböckerna

## Guds barn genom dopets sakrament

Katarina Maria Bernadete SALÉN, Alice Leokadia BRODA, Vilma BIONDIC, Florian Rey BISCHOFER, Luka Kay Tomislav GOLES, Mateo Adam Nils BOIARDT, Liam Gabriel MAROTI, Thea Christine DRAGUNOWICZ EKBERG, Ellinor Isabella SERTI, José Carlos ARCHE FERNANDEZ, Alma Jozefa Ann-Katrin JOHANSSON, Maria Teresa KURNIADI. HARTONO, Marco Antonio DA FONSECA SIMAO, Adriana Cecilia DA FONSECA SIMAO, Theodore George KUZMISZYN, Juliano Robert RAIF, Viktor Einar Josip KLAR, Stephan PETROS, Sam PETROS, Johannes Erik Jozo BERNHARDSSON, Paul Cyril RANGFAST, Santiago Edmundo Orantes LAZO, Leonardo Vincent VIGIL, Aurora Daniela Patricia KARLSSON, Laura Maria BARBOSA GRANLÖF, Nora Louise KÖNIG, Liv Matilda Gulli BERNHARDSSON, Oliver Edvin FRELEK, Tobeckukwu Donatus ANIGBO, Else Valentina THELANDER, Olivia Anna Eva RIBIC, Alice Joana MARTINS MACHADO, Margot Doris BENGTON, Jakub BIEL, Judit Dora Ulrika BERNHARD, Stella Johanna RUNEGRUND, Oscar Aldo EL YAKHLIFI, Franc DREVEN, Mateo KENDES, Adam Carl Andreas VILHELMSSON, Minelle Anna ANDRASSY LESIC, Sindri Emanuel HJÖRVAR, Liam Morgan PUNAY NORDER, Oliva CAPITAO MIKHA, Alfons MLACIC MACINA, Julia Oliva SOOS-MILANOVIC, Noel SULEIMAN, Valentina GRGIC, Theodore Björn Jozef KLCOVANSKY, Luka FREDRIKSSON, Vidar John LARSSON, Joseph GUERIN FORSBERG, Nicolina Mercedes MOSCOSO KIMOVSKA, Matteo DAHLQVIST, Christian Levi Edvin CORTEZ

HERRERA, Valentin Rio Maximilian Balthazar FABER, William Stanko KOLOBARIC, Nikolas Philip ISABEGOVIĆ, Gabriel Benjamin HORVATIC, Nathalie TUZLA, Antonio BUNTIC, David PAVLICA, Nicole DE BASTOS, Milo MARKANOVIC, Mateo SKRTIC, Oskar FILIPOVIC, Alexander Albert SALIBA, Nicole Victoria ISABEGOVIĆ, Nikolas Philip ISABEGOVIĆ, Hektor Alexander Mario OGNISSANTI, Noah Louis KNEZEVIC, Sebastian Björn HJELMER, Ollianne Vivianne Jupiter SALTIN, Joseph Thomas Johannes ODISHO, Mari Belle Clara NASSIF, Asher TWINKLE, Klara ZUBONJA, Angelo PAONESSA, Sophie HAMMAM, Matteo Tony SAHYOUN

## Följande har mottagit sin Första Heliga Kommunion

Cyrille LEROY, Esmeralda VERGARA, Isabella SVENSSON, Sandra MORIS, Sarah Ebba Delfina EVERS, Emma KULCSÁR, Esther MODIG, Lisa MORIS, Iga POMARAINIK, Naemi BECKMAN, Kayla QUINTERO, Victoria DANIELSSON, Maja FRIIS, Florens SKRTIC, Jacob MAHARI, Daniella PIAJE, Sebastian LINDSTRÖM, Leonardo MODEER, Anthony ÄNÄKKÅLA, Ana-Luisa OSKARSSON, Alfonso OSKARSSON

## Följande har mottagit konfirmationens sakrament

Clara ANDERSSON, Daniel ANDERSSON, Elias ANDERSSON, Klara BASIC, Gloria BENCIC, Alve COLLINDER, Mikaela CORTEZ, Teresa DINH, Alexander GILLESPIE, Viktor JOHANSSON, Johanna JONK, Jakob JUUL, Anna KNEZEVIC, Max

KOZAKIEWICZ, Kelvin NGUYEN, Viktor ORLIC, Alfonso OSKARSSON, Kevin PERNÅKER, Matthews PHIRI, Thomas ROBERTS, Alice SKRTIC, Natalie SVENNINGSSON, Neli TRONTTELJ, Maciej ZIELINSKI, Sten-Inge Henry HEDENSTRÖM, Elisabet Agnes Johanna LÖNDAHL, Per Johannes LÖNDAHL, Klara BASIC, Matthews PHIRI

## Upptagna i Kyrkans fulla gemenskap

Jens Patrik NERHALL, Alexander Per BJÖRKSJÖ, Fredrik Christoffer SWEDIN, Erik Andreas ROKKE, Åsa Caroline FRANSÉN, Philip Egon OVERBY CEDERDAHL, Hulda Marianne GLANS, Bo Georg GLANS, Anna Charlotte WIKHALL, Ralph Anders Holger PETTERSSON, Sara Kristina OLAUSSON, Jan Olov WIKHALL, Björn Ivar IVARSSON, Peter FRYKMAN, Lars Gunnar ÖSTERGREN, Claes Peter Göran OTTOSSON, Ludmila Susana GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA NEVES, Sarah Ebba Delfina EVERS, Sandra MORIS, Daniella PIAJE, Björn Jonas NYGREN, Sten-Inge Henry HEDENSTRÖM, Johannes LÖNDAHL, Elisabet LÖNDAHL, Bengt Isak LÖNDAHL, Anders Noa LÖNDAHL, Per Axel Jonatan LÖNDAHL, Salome Agnes Lydia LÖNDAHL, Antonia VIDIS

## Genom äktenskapets sakrament förenade

Bosiljko ZUBONJA & Ivona KUREVIJA, Nikola MAZOK & Marija CELIC, Emil Jonathan SEDEBORG & Magdalena Alexandra ROSINSKI, Hroar KNUITSEN & Maria Luisa NAVARRO ROMAN, Andreas Peter BERG & Katarina Sofia SUNDSTRÖM, Keith Martin ELIASSON & Rea Cristy Gamana CASTILLO,

Hans Johan Viktor GOTTLÖW & Helena Pamela DANIELSSON, Ghandi MARKOS & Lucy AKSÖZ, Elias BOU KHEIR & Perine NAHARA, Mattias Antoni DRAGUNOWICZ & Emelie Christine Jennie EKBERG, Antoni AKOURI & Linda Margarete MARUVGE, André Gurd Christian BERGMAN & Isabella PERNÅKER, Jimmy Michael ELVING & Bettina Janina Karolina SIRÉN, Rickard Staffan GÄLLERSPÅNG & Karina Louisa LAURÉN, Ivan UKALOVIC & Marthina Eleonora Carolina JAKOBSSON, Rawand Nashwan GORIL & Evelin DAG, Daniel ROSENDAHL & Lydia POSAVAC

## Gud har kallat till sig

Oliver Edward WALLÉN, Ivica MARUSIC, Antonio LIMA TAVARES, Josip PECAVER, Carlos VILLA, Morena HOLDYNSKI, Djuro DELC, Robert SEPAC, Marijan ORLIC, Lars ÖSTERGREN, George CHANDY JOHN, Stjepan TUSEVIC, Marija DREVEN, Lemos ADAO DE ABREU, Joaquim PRATES, Johannes BREMMERES, Daniel Raad ANTWAN, Maria Fernanda AMARAL CAMPOS, Danuta BAKKUM, Antonio LOPES TAVARES, Maria CANPOS, Sune OLSSON, Amada TUNOVIC, Roberto SALAZ LOPEZ, Maria JACONELLI, Ivica MLAKIC, Kjell WESTBERG, Vlatko SUSAK, Gösta THÖRN, Marianne AREBRINK, Gabriela NACINOVIC, Anton VINKLER, Irena LICHNOWSKI, Blazenka DUCIC, Zeljko VUCIC, Tamas SASS, Marko KOLOBARIC, Milan BRÖMDALEN, Marijan KRISTIC, Luigi ARCARI, Magdalena GULYAS, Karoly JUSTH DE NECZPAL

# ORDINARIE GUDSTJÄNSTER

Mässtider:	måndag-fredag 08:00, 11:30, 18:00 lördag 08:00, 11:30, 18:00 (latin, 1962) söndag 09:30, 11:00, 18:00 19:00 (engelska)
Rosenkrans:	lördag 11:00, i kapellet
Bikttider:	fredag och lördag 17:00-17:45 eller efter överenskommelse
Johannesgården:	söndag 10:00 onsdag: 18:00 se: johannesgarden.net

## MÄSSOR PÅ OLIKA SPRÅK

Maronitisk rit	1:a, 3:e, 5:e söndagen i månaden kl. 14:30
Filippinska	2:a lördagen i månaden kl. 16:00
Kaldeisk rit	2:a, 4:e söndagen i månaden 14:30
Italienska	Regementsvägen 5, Gamlestaden 2:a, 4:e söndagen i månaden kl. 16:00
Kroatiska	lördagar 09:00, 2:a, 4:e, 5:e söndagen i månaden kl. 16:00
Polska	första fredagar kl. 19:00, lördagar kl. 19:00, söndagar kl. 13:00
Slovenska	3:e söndagen i månaden kl. 16:00
Spanska	lördagar kl. 16:30
Ungerska	1:a söndagen i månaden kl. 16:00
Teckenspråk	1:a lördagen i månaden kl. 12:00